



UNIEKE FOTO'S

Fons Heijns

De Stichting Beeldarchief Valkenburg kreeg onlangs de beschikking over een aantal glasnegatieven. Daarbij waren ook een viertal glasnegatieven van de Onderstestraat in 1902.

Onze vereniging mocht daarvan digitale exemplaren ontvangen, waarbij wij de toelichtende onderschriften maakten. Door enig speurwerk in ons archief en ons genealogisch bestand hebben wij - met uitzondering van de dame in het raam - de personen op deze foto kunnen identificeren.



Op glasplaat 114 (1902) links het Gerlachuskapelletje, vervolgens helemaal achteraan rechts (smal stripje): de oude smidse van Philippens en dan het woonhuis Onderstestraat 48 waar in het begin van de 20^e eeuw o.a. de smid Philippens, de familie Hollanders-Odekerken en later o.a. de families Pluijmen en Van Bijnen gewoond hebben. Dat huis staat er nog. Het kleine huisje daarnaast is afgebroken en op die plaats staat thans friture Le Carrousel.

Het grote huis op de voorgrond, waarin destijds een café/billard [Speessen] gevestigd was, heeft een metamorfose ondergaan. Later vestigde zich hier Walschot, die er een slagerij met winkel had. Na een verbouwing zijn nu hier enkele appartementen gevestigd.

Op de foto: weduwe Aldegonda Philomena Speessen-Cuijpers (ca. 1839-1920) en schoondochter Anna Maria Speessen-Cordeweners (1862-1939) met haar 4 kinderen Maria * 1894, Sjeng * 1896, Albert * 1897 en Gertruda * 1899.



Glasplaat 118 (1902) laat zien dat de muur aan de Onderstestraat nog geheel overeind staat. Tegenwoordig is er naast het woonhuis een deel van deze muur door instorting (?) niet meer aanwezig. Het woonhuis bestaat uit 2 woningen, waarin thans de families Jussen en Wintels wonen. (Onderstestraat 5-7).

De foto met de "handwan" en de schoven graan is prachtig: wie is de boer (Speessen?) en wie de charmante hoedendraagster? Een toeriste?



Glasplaat 119 (1902): foto genomen vanuit de bovenverdieping van het huis Speessen op glasplaat 114. Het kleine huisje is afgebroken.

Op glasplaat 120 (1902) zie je de Onderstestraat komende vanuit Geulhem, met links het tegenwoordige huis Rooding waar nu enkele appartementen in gevestigd zijn. Destijds gebouwd door August Janssen, getrouwd met Justine Eussen. Later o.a. bewoond door de families Quaedvlieg en Schoenmaekers.

Vervolgens een huisje waarin een zadelmakerij gevestigd was. Dat is afgebroken. Nu is het een binnenplaats met enkele zitjes van hotelrestaurant de Geulvallei dat daarnaast en -achter ligt. Destijds was dit het bekende hotel Cuijpers-Linssen (met de veranda gebouwd in 1901). Daarachter (naast de Kromme Steeg) een groot woonhuis, waarin thans enkele appartementen zitten.

