

IN MEMORIAM PATER JO GEUSKENS

Jo Geuskens werd op 22 maart 1924 in Houthem geboren als 8^e van 10 kinderen van Josephus Geuskens en Maria Schenk. Hij was de laatste van een groep Houthemse priesters (o.a. Theo Delissen, Marcel Frissen, Jef Philippens, Hendrik Wakkers) die rond het midden 20^e eeuw gewijd werden.

Na zijn eindexamen gymnasium aan het Henric van Veldeke college te Maastricht in 1942, begon hij in 1945 aan zijn Noviciaat bij de orde van de missionarissen van het Heilig Hart (MSC) in Tilburg. Zijn professie volgde in 1946 in Berg en Dal. In 1951 werd hij tot priester gewijd in Stein op 2 september. Daarna droeg hij zijn 1^e H. Mis op in Houthem.



Jo Geuskens, vergezeld van zijn moeder, op weg naar zijn ouderlijke woning

In oktober 1954 begon zijn meer dan 30-jarig missionarisleven in het toenmalige Nieuw-Guinea. Hij vertrok toen naar Merauke in West-Irian, het land van de Papoea's. Hij kreeg een parochie toegewezen, diep in het oerwoud, zo groot als half Nederland. Hij bleef meer dan 10 jaar in dit gebied, dat moerassig, bergachtig en moeilijk toegankelijk was. Het klimaat was er moordend en de grond onvruchtbaar. Verschillende keren werd hij door malaria en andere infectieziekten getroffen.

Later werd hij pastoor in Tanah Mera, een centrumplaats met ongeveer 2000 inwoners. In dit dorp zetelde het bestuur van de streek en er waren daar wat meer voorzieningen, zoals een school, ziekenhuis en een kerk.

Begin jaren tachtig richtte hij nog een nieuwe parochie op in het kustgebied. Gedurende al die tijd kwam hij om de vijf à zes jaar een paar maanden op vakantie naar Houthem. De contacten werden behalve via de familie onderhouden door het missiecomité, dat vanaf het thuisfront veel steun verleende, waarvoor hij zeer erkentelijk was.

In 1988 keerde hij, mede om gezondheidsredenen, voorgoed naar Nederland terug. Na nog enkele korte periodes in parochies in Eindhoven en Sittard actief te zijn geweest, werd hij rector in het bejaarden- verzorgingshuis van Zevenaer en Achterveld. In 2001 vond in Houthem de feestelijke viering van zijn 50-jarig priesterjubileum plaats. Bij die gelegenheid werd hij ook lid van onze vereniging. De laatste jaren namen zijn krachten echter stilaan af en verhuisde hij naar het verzorgingshuis in Tilburg, alwaar hij op 20 juli 2013 overleden is.



Jo Geuskens op 2 september 1951 met zijn neefjes en nichtjes op de foto