

20 NOVEMBER 2021 van 14:30 tot 15.30 uur

Lezing Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | Maastricht - Gratis

'Lezen is denken met andermans hoofd'



Auteur Maria Philippens neemt je mee naar de bron van haar schrijverschap: de bibliotheek van haar jeugd in Houthem.

Zij filosofeert over de kunst van het lezen - welke motivaties bepalen ons leesgedrag - en over schrijven. Zij laat je kennismaken met de personages uit haar verhalenbundel *De matrasdrager*. Tot slot zal Marc Rodenburg, senior bibliothecaris / directeur Heuvelland Bibliotheken, de auteur interviewen over haar schrijverschap. Na afloop boekverkoop en signeren

Eén boek, duizend gesprekken

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. Daarom organiseren we tijdens Nederland Leest verschillende activiteiten voor onze leden en bezoekers waarbij ontmoeting en gesprek centraal staan. Deze lezing is een van die activiteiten

RESERVEREN VIA KLANTENSERVICE@MAASTRICHT.NL OF 043 3505600



NBD Biblion

... Hier is een schrijver aan het werk die haar vak verstaat en met soms bijna chirurgische precisie de menselijke natuur blootlegt. Met een vlotte pen en zonder opsmuk. Herkenbaar.

Emile Hollman

... De personages in deze novellen zijn onder ons. Sterker nog, we zouden het zelf kunnen zijn. In een sobere en onberispelijke stijl weeft Philippens haar verhalen die de lezer niet loslaten. Neem het titelverhaal waarin ze heel knap twee levens laat stollen in de Matrasdrager, een kunstwerk van Philip Aguirre y Otegui. Vergeet je nooit meer.